



GCL – BERICHTEN

Voorzitterswoordje

Beste GCL-ers,

Als ik terugkijk op de voorbije maanden is er ondanks de lockdown veel gebeurd. Velen van ons kennen mensen die ernstig getroffen zijn door Corona, soms met fatale afloop. Veel van onze vrijheid werd ingeperkt. Dat heeft ook impact gehad op de GCL-bijeenkomsten. En toch merk ik weerbaarheid en creativiteit. In de vastenretraite trof deze zin me uit Jesaja: "Het woord dat voortkomt uit Mijn mond keert niet vruchteloos naar Mij terug." De Geest blijft aanwezig en ze is aan het werk. Enkele voorbeelden. Vele groepen ervaren troost bij elkaar door digitaal samen te komen. Diverse online retraites (advent, woestijn, vasten) werden door GCL-ers begeleid. Het is mooi te zien hoe GCL-ers deze taak opnemen, mensen ontmoeten die op zoek zijn en met hen even op weg gaan. En dat we ons als gemeenschap gastvrij openstellen. De ontmoetingen werden zowel door de begeleiders als de deelnemers positief ervaren, al snel groeide er vertrouwen. En wat me ook blij maakt is dat we het GCL onthaalparcours van negen bijeenkomsten vanaf Pasen zullen aanbieden aan drie groepjes die van start gaan. Tot slot denken we verder aan vernieuwing. Een eerste aanzet hiertoe zijn de gebedsbladen die we aan de groepen ter beschikking stellen. Dit zal een eerste stap zijn om ideeën én mensen te verzamelen om GCL verder uit te dragen, mensen te ontmoeten en ons ten dienste stellen van het woord dat niet vruchteloos zal terugkeren. Het wordt zeker een boeiende tocht en je bent welkom.

Ivo Raskin
Voorzitter GCL-Vlaanderen

EEN ECONOMIE VOOR DE MENS

Op economisch vlak waren er de laatste decennia verschillende transitie- of structurele veranderingen zoals de globalisering, de digitalisering en de banken- en eurocrisis. Als gevolg daarvan werd het gangbare denken over economie, waarmee we allen dagdagelijks te maken hebben, wat in vraag gesteld.

De hierna volgende tekst is een samenvatting van de voordracht daarover van prof. André Watteyne (KU Leuven KULAK) 'Een economie voor de mens', uitgebracht op 4 maart 2020 te Gent in de reeks Denkend Geloven/Wereld-intransitie, georganiseerd door het Postuniversitair Centrum KU Leuven KULAK. Sindsdien gaan er als gevolg van de coronacrisis ook stemmen op om de globalisering te beperken en levensnoodzakelijke producten meer nationaal te produceren, zonder de fundamentele voordelen van de internationale handel op de helling te zetten. Daarnaast toonden de protesten van onder meer de gele hesjes aan dat het milieubeleid sociaal rechtvaardig moet zijn, omdat de armsten de grootste slachtoffers zijn van (prijsverhogende) maatregelen betreffende vervuilende producten.

Graag verwijzen hier we naar de 'ALGEMENE BEGINSELEN' van GCL:

Beginsel 2 *De innerlijke wet van de liefde daagt ons uit onze ernstige verantwoordelijkheden te zien en voortdurend te zoeken naar antwoorden op de noden van onze tijd...vooruitgang en vrede, gerechtigheid en naastenliefde, vrijheid en waardigheid van alle mensen.*

Beginsel 8d *De gemeenschap spoort aan het woord van God te verkondigen en te werken aan de verandering van maatschappelijke structuren door deel te nemen aan pogingen om slachtoffers van allerlei discriminatie te bevrijden en vooral de verschillen tussen arm en rijk weg te werken.*

Hoewel de globalisering en de digitalisering intrinsiek goed zijn, leiden ze tot toegenomen (werk)onzekerheid en ongelijkheid. De bankencrisis en de eurocrisis maken een einde aan het marktfundamentalisme en geven aanleiding tot politiek rechts en links populisme, die beide gemakkelijke, eigenlijk te eenvoudige oplossingen voorstellen. Door die vermelde economische transitie treedt een kentering op en ontstaat er meer openheid voor meer alternatieve manieren om de economie te organiseren, meer op maat van de mens.

Het mechanisme van de marktwerking is superieur aan dat van de centrale planning. Het is immers meer efficiënt en aldus is het zowel voor de producenten als de consumenten voordeliger en het houdt tevens geen dwang in. Een vergoeding van ieder op basis van zijn behoeften blijkt niet te werken. De

marktwerking, belichaamd in het kapitalisme, zorgt voor economische groei, wat op zijn beurt leidt tot technologische vooruitgang. Ten gevolge van marktfalingen en omdat het tot een te grote ongelijkheid inzake inkomens en vermogens leidt, moet het kapitalisme evenwel gecorrigeerd worden. Daarbij moet men pragmatisch te werk gaan en niet ideologisch vooringenomen zijn. Die te grote ongelijkheid, waarbij de vergoeding niet in verhouding staat tot de productie, houdt een gevaar in voor de democratie omdat een concentratie van economische macht tevens een concentratie van politieke macht in houdt. Thans is echter armoede nog een groter probleem dan ongelijkheid, zeker in België.

Ontwikkeling is een werk van zeer lange adem en is niet vooral een geldkwestie maar ook een kwestie van geografie, cultuur (bv. fatalisme ombuigen) en instituties. Instituties, het geheel van politieke en economische spelregels, zijn heel belangrijk. Wederzijds vertrouwen en rechtszekerheid, belichaamd in de rechtstaat, zetten mensen ertoe aan meer te werken en te innoveren. Belangrijk is ook 'empowerment' (het geven van zelfwerkzaamheid en verantwoordelijkheid), ontwikkeling door macht te geven aan de armsten en machtelozen, wat zuster Jeanne Devos deed. Ontwikkelingssamenwerking behelst veel meer dan louter ontwikkelingshulp; je moet bijvoorbeeld niet in Afrika zijn om iets te doen voor Afrika: we moeten hun producten zonder veel hinderpalen binnenlaten. Dit pleidooi voor vrijhandel moet evenwel gebaseerd zijn op aanvaardbare standaarden, zoals bijvoorbeeld een verbod op kinderarbeid.

Door ons minder negatief op te stellen ten aanzien van economische migratie, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het land van oorsprong. Migranten verdienen hier duidelijk meer dan in hun land van oorsprong en zenden geld naar hun familie in het land van oorsprong. Bovendien is het tevens voordelig voor de gastlanden die te kampen hebben met krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. De reële problemen die migratie in het gastland met zich meebrengen, kunnen aangepakt worden door een consequente integratiepolitiek en door een draagvlak te creëren via ontmoetingen. In geen geval mag het spontane buikgevoel van angst voor het vreemde geëxploiteerd worden.

Bedrijven staan vandaag de dag onder druk (van sociale media) om maatschappelijk en ecologisch meer verantwoord te handelen. Tevens wordt de financiële sector zich meer bewust van de kwalijke gevolgen van de klimaatopwarming. Ook de consumenten kunnen bijdragen aan de beteugeling van het klimaatprobleem door bijvoorbeeld minder vlees te eten en meer op vakantie te gaan in eigen land. Vliegtuigreisprijzen moeten de echte kosten, waaronder de ecologische, weerspiegelen, zodat ze duurder moeten gemaakt worden.

Naast de markt en de staat is er ook een derde pijler, namelijk de gemeenschap, waar de menselijkheid meer aan bod komt, maar die helaas steeds meer onder druk komt te staan door de twee andere pijlers. Persoonlijke relaties worden verder uitgehold door technologische vooruitgang (e-commerce, commerciële sharing...). De derde pijler is erg belangrijk. Ons zelfbeeld wordt immers mede bepaald door de 'gemeenschap' waartoe we behoren. Een warme gemeenschap van persoonlijke contacten draagt bij tot het welzijn en vormt een alternatief voor 'wij tegen zij nationalisme', dat kan ontaarden in extreme xenofobie.

Gemeenschappen kunnen echter nadelen hebben zoals een verstikkende sociale controle en vormen van xenofobie als gevolg

van een bekrompen 'onder de kerktoren' mentaliteit. Een inclusieve gemeenschap kan daarom bevorderd worden door (1) de waardering voor "productie" buiten de markt: binnen het gezin (o.m. opvoeding), vrijwilligerswerk, de culturele sector en de sociale economie, (2) een positieve houding tegenover het middenveld (zoals vakbonden...) en subsidiariteit in politieke organisatie door de beslissingen dichter bij de mensen te nemen.

Kennistheoretisch is de traditionele economische invalshoek het gedrag van de 'homo economicus', die asociaal is en enkel gedreven wordt door eigenbelang. Dit model van de homo economicus, waarbij materieel eigenbelang de enige drijfveer is, is evenwel verworden tot het model voor de mens. Daarnaast verwaarloost de traditionele economische invalshoek de sociale dimensie (egoïsme wordt er bijna als een deugd beschouwd) en het spirituele aspect van de zingeving.

Tegenover de 'andere' die vanuit traditioneel economisch perspectief een bron van ruilvoordeel is of tegenover de staat die van onze betaalde belastingen profiteert, is er evenwel de nood aan echte verbondenheid als antigif tegen "wij tegen zij". Daarbij is een houding van empathie aangewezen en is tevens intellectueel of moreel superioriteitsgevoel evenwel niet op zijn plaats. Ook ten aanzien van de "verre" anderen is barmhartigheid nodig.

Er is behoefte aan reflectie over de plaats van de mens in de kosmos in tijden van secularisatie. Enerzijds schuilt een gevaar in secularisatie doordat consumptie kan gepromoot worden als zingeving, anderzijds vormt het een opportuniteit doordat het geloof kan uitgezuiverd worden door een verschuiving van de motivatie van extrinsiek (brandverzekering tegen helle vuur) naar intrinsiek (echte spiritualiteit). Er treedt een overlapping op van de sociale en de spirituele dimensie. Dit komt tot uiting in de visie van de filosoof Emmanuel Levinas die stelt dat het gelaat van de ander als een venster op de oneindigheid is. Zin in het leven is zeker te vinden in ontmoetingen, waardoor een zicht ontstaat op het Transcendente.

Prof. **André Watteyne**,
samengevat door Luc Buffel (GCL-groep Nescio)



Vraagjes voor zelfreflectie of voor een groeps gesprek:

- Wat is doorslaggevend bij jouw keuze om iets te kopen, de wijze van vakantie nemen of je beroepskeuze? Gedraag je je daarbij als een echte rationeel berekenende homo economicus of spelen andere motieven daarbij ook mee?
- Spelen economische en andere motieven mee bij jouw politiek stemgedrag, en zo ja, dewelke? Hecht je meer belang aan de spontane werking van de markt of geloof je meer in overheidsingrijpen, en zo ja onder welke vormen?
- Hoe geef ik uiting aan empathie en barmhartigheid, ten aanzien van zowel de 'nabije' als de 'verre' ander?

Mijn weg naar het christendom

Hoe lang is een weg die je gaat voordat je een ingrijpend besluit neemt? Om een studie te volgen, nieuw werk te gaan doen, te gaan samen wonen? Of, om gedoopt te worden? En ook, néém je de grote besluiten in je leven eigenlijk wel? Of nemen die soort besluiten vaak zichzelf? Leidde in feite je levenspad je er vaak al langer, stukje bij beetje, naar toe? Jaren terug koos ik ervoor christen te worden. Komend vanuit een traditioneel Joods gezin, me te laten dopen in de Rooms-Katholieke kerk. Nu, veertig jaar later, weet ik dat ik al veel eerder onbewust op weg was naar dat moment. Hoe ver en naar waar moet ik teruggaan om mijn keuze van toen beter te begrijpen?

Ik zie mijzelf, zo'n vier jaar oud, in een klein Amsterdams sjoeltje, met mijn vader... Hij heeft me meegenomen naar de mannenafdeling. "Ach, ze is een meisje, maar nog zo kléin..." moet hij gedacht hebben. Het volgende ogenblik weet ik me aangestaard door mannen, bóze mannen. Puur afgrijzen lees ik in hun ogen. "Een vrouw in ons midden..." Is dat wat zij denken? Boven me voél ik, rúik ik, de angst van mijn vader. Hoe het afliep, herinner ik me niet. Een ander moment, tien jaren later... Pesach... Al ben ik veertien, toch mag ik de aloude vraag van de jongst aanwezige stellen, "Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?" Na het voorlezen glijdt mijn blik over de mooie, zorgvuldig gedekte tafel, het witte kleed, de wijn, de matses, het lamsbeen, het bittere kruid... En plotseling is er een vreemd en ook vertrouwd diep weten in me, dat God zoveel meer is dan dit traditioneel samenzijn. Van dan af wordt Hij iemand die ik wil zoeken, in, maar ook buiten mijn vertrouwde Joodse kring... Een lange weg volgt, met vallen en opstaan. Het oorlogsverleden van mijn ouders en oudste broer, als weggevoerde Joden in een Duits concentratiekamp, eist zijn tol. Voor geduld en mildheid tegenover elkaar, laat staan vergeving tegenover anderen, is geen plaats. Het verdriet om de eigen kwetsuren weegt te zwaar. Ik heb moeite met de boze, zware sfeer in huis, ga weg en word verliefd op een katholieke jongen. Maar er is nog geen sprake van dat ik katholiek word. Wel beloof ik bij ons trouwen dat onze kinderen gedoopt mogen worden. En juist dit, die doop, drie maal, verandert mijn leven. Elke keer dat ik het ritueel van het water meemaak, raakt het me diep. Dat je bevrijd kunt worden van zonden, opgenomen bij God, een schoon gewassen kind... "Dit wil ik ook!" denk ik...

Ik word gedoopt. En begin, al klinkt dat wat onlogisch, eindelijk weer na te denken over mijn Joods zijn. De doop, hoe ingrijpend en vreugdevol ook, mag mij het Joods zijn niet afnemen. Zo voel ik dat. Een gevoel dat nog sterker is geworden met de tijd. Ik ben Joods en ik blijf Joods. Al ben ik uit volle wil gedoopt en belijd ik vanuit mijn hart dat Jezus de Messias is. Voor een groot deel heeft dat te maken met loyaliteit tegenover 'mijn Joodse wortels'. Hoe zou ik diegenen kunnen 'verlaten' die al zo vaak verlaten zijn om hun Joods zijn? Ik zou me er slecht bij voelen. En: "Jezus was ook een Jood," zeg ik maar als mensen er vreemd van opkijken

wanneer ik verkondig dat ik een katholieke Jood ben. Daar schrikten dan soms ook weer van: "Jezus? Een Jood? Weet je dat wel zeker?" Ja, ik weet het zeker... Mijn Joodse achtergrond maakt dat ik waarschijnlijk met een ander oor dan anderen in de vieringen zit, met vertrouwdheid luister naar de lezingen uit het Oude Testament, met meer moeite naar sommige evangelieteksten. Zoals die rond Pasen, uit het Johannesevangelie. Zo pijnlijk anti-Joods als ze overkomen... Ik zit dan in de Verrijzenisviering en voel me eenzaam op dat moment en praat er ook wel over met voorgangers, dat dit toch niet kàn, na een grote ramp als de Sjoa! Men doet er vaak ook wel iets aan. Men geeft bijvoorbeeld meer uitleg bij de teksten. Dat is mooi. Dat ik daarin gehoord word. En dat ik op die manier iets kan doen aan een groter begrip tussen Joden en christenen. Afgezien daarvan, ik ben dankbaar dat ik gedoopt ben. Dat ik gedoopt verder mijn weg met God, met Jezus mag gaan, is voor mij een grote schat!

Mirjam Meijer

Vastentijd is oefentijd

Is wakker worden na winterslaap
en je opengeeuwen
uit de beslotenheid van elk-voor-zich.
Is je ogen opentrekken
voor wat aan het gebeuren is
in het diepst van jezelf
en in de wereld om je heen.
Is in voorjaarsstilte
je eigen grond omspitten
en klaar maken voor een nieuwe lente,
en het zaad van vrede en menswaardigheid
laten ontkiemen in je hart.
Vastentijd is trainingstijd:
hart en handen soepel maken
voor verbondenheid met God en mensen;
vingeroefening
in solidariteit.
Dat en zoveel meer
is vastentijd:
de grote opwarming
om te herleven.

Carlos Desoete

En ondertussen kiemt het zaad

Met onze GCL-groep *Amar y servir* kozen we in 2020 voor het boek *En ondertussen kiemt het zaad* van Piet van Breemen sj als inspiratiebron voor onze maandelijkse bijeenkomsten. Als voorbereiding op onze samenkomsten lazen we doorgaans telkens één hoofdstuk. In de luisterronde deelden we met elkaar wat we goed of minder goed vonden, wat ons raakte en waar we weerstand voelden.

Het boek leest niet altijd even gemakkelijk. Soms is het zeer theoretisch en heb je het gevoel dat je er niet altijd veel inspiratie kunt uithalen voor je eigen leven. Anderzijds is het wel zo dat er ook in die hoofdstukken wel altijd een Bijbelcitaat, een gebed, een anekdote of een gedachte is waarmee je op weg kunt gaan. Of sterker nog, je kan ook in de moeilijker hoofdstukken vaak nog iets vinden dat je in die mate treft dat het lezen van het hoofdstuk de moeite waard maakt.

Daarnaast zijn er hoofdstukken die als geheel vlot lezen en waarbij je woorden vindt die goed weergeven wat geloof kan betekenen. Of sterker nog, je kan er woorden vinden rond geloof en leven, die nieuw zijn en die je hart raken. Er zijn passages bij die je eigenlijk niet wil vergeten, die je wil meenemen omdat ze zo mooi zijn.

Zo werd ik bijzonder geraakt door het laatste hoofdstuk rond dankbaarheid. Dankbaarheid werd hier op een manier beschreven zoals ik nooit eerder las. Dankbaarheid als sleutel tot harmonie met het leven, als sleutel tot naastenliefde en je eigen geluk. Het is een pareltje om te herlezen in een periode waarin je tegenslagen of problemen hebt. Het zal je dan rust en een vredig gevoel bieden.

Ook al is het boek geschreven in de vorige eeuw, toch blijft het verrassend actueel. Voor de manier waarop we met elkaar omgaan en de manier waarop we met de schepping omgaan krijgen we hier meer zuurstof, meer inspiratie om het dankbaarder en liefdevoller te doen.

Ilse Demuynck
GCL-groep *Amar y servir*

Uit het boek:

Toch hebben we alles wat we hebben of zijn, op een of andere manier ontvangen van anderen: de taal die we spreken, het huis dat we bewonen, de vrijheid die we genieten, het denken dat we doen, en het geloof dat we belijden. Dit alles komt via anderen tot ons. Dankbaarheid is de erkenning dat wij niet zelf de oorsprong zijn van ons eigen leven en van alles wat er nodig is om te bestaan. (p. 168)

Dankbaarheid betekent: ik laat iemand toe in mijn leven. Het woord 'presentje' duidt aan dat de gever present is in mijn leven. ... Echt ontvangen betekent: niet alleen de gave aannemen, maar vooral de gever opnemen. Als een goede vriend mij na een vakantie in Zwitserland een zakmes cadeau heeft gedaan en ik gebruik dat, dan herinnert mij dat aan hem en dat verheugt mij. Wij zijn met elkaar verbonden. (p. 171)

Waarschijnlijk kunnen minderwaardigheidsgevoelens - minstens tot op zekere hoogte - overwonnen worden vanuit de dankbaarheid. De psychiater Albert Görres wijst op de therapeutische waarde van de dankbaarheid: 'Men kan niet tegelijkertijd ontevreden en dankbaar zijn'. (p. 176)



GCL-VLAANDEREN

www.gclvlaanderen.be

GCL-berichten is de nieuwsbrief van de Gemeenschap van Christelijk Leven in Vlaanderen
Voorzitter: Ivo Raskin - Vinkenbosstraat 10 – 3001 Heverlee - 016/68 01 51 - info@gclvlaanderen.be
Nationaal kerkelijk assistent: Ward Biemans SJ, Singel 448, 1017 AV Amsterdam, Nederland
Redactie GCL-berichten: Ward Biemans SJ, Ann Sieuw, Luc Buffel, Ingrid Mat, Mirjam Meijer en Erik De Ridder.
GCL-berichten is gratis voor GCL-leden, niet-GCL-leden betalen €7 (Nederland €8)
GCL-rekeningnummer: IBAN: BE54 4466 6116 7197 - BIB: KREDBEBB



In memoriam Walter Fabri, s.j.



Onze Walter is niet meer....Ja, voor mij heel moeilijk. Walter was de begeleider van mijn GCL-groep "Yes" die na 25 jaar teloor is gegaan. Toen Walter van Brugge naar Brussel trok, was hij voor onze groep nog steeds 'beschikbaar'. We herinneren ons hem als een luisterend en heel milde man die alleen maar positieve en bemoedigende woorden voor ieder sprak, die

in zijn eenvoud zich altijd schikte en jawel, altijd bereikbaar was. Hij bracht het licht van de Goddelijke aanwezigheid die hem bezielde steeds in ons midden.

Walter stierf op 23 januari 2021, twee dagen na zijn 81ste verjaardag. Covid-19 was hem helaas fataal.

Ik doe graag een greep uit de prachtige homilie van pater Marc Desmet sj om Walter in onze gedachten te blijven herinneren en om hem als 'mens die Jezus in zijn hart volgde' als voorbeeld te blijven zien.

"David was een herdersjongen. Op de buiten was hij in zijn element. Zo ook Walter. Hoe gelukkig was hij telkens hij op een camping zijn tentje kon opslaan om buiten te overnachten, te wandelen, te mijmeren, te tekenen. God liet zijn oog op hem vallen en stuurde een 'Samuel' naar hem toe – de naam trouwens van een belangrijk Drongen project - die hem zalfde met olie. Zo werd Walter priester, gezelschap van Jezus.

En zo was hij ook een begenadigd pastoraal schrijver. Hij had zich een heel eigen stijl aangemeten en vanaf het kleine 'Hoogland' tot het grote 'Overhoop' was hij quasi maandelijks een graag gelezen schrijver. De 'Familiédagen' in Drongen waren pastorale hoogdagen.

Walter was ziener, niet op de wijze van een orakel.... Hij was ziener door zijn verwondering.

Hij was vooral ziener, een verwonderaar, op de wijze van een kunstenaar. Het zat in de genen. Walter Fabri was ook een homo faber, had iets van werken met materialen.

Walter zag zonder zelf gezien te (willen) worden. Hij deed het allemaal in stilte; nooit stak hij pluimen op zijn hoed.

Walter was "dienaar bij uitstek."

Ann Siewu

*Ik zoomde
gij skype'te
wij streamden...*

GCL ONLINE

Sommigen onder jullie zeggen wellicht: O neen. Sommigen voelen enorme weerstand. Sommigen worden zelfs 'anti'. Sommigen willen toch nog eens proberen, want het duurt toch wat te lang.... En wie weet. Ikzelf hoor tot de laatste categorie... en ben nu plots zelfs 'promotor'.

Internet en online biedt **ongelooflijke kansen**. Verbinding is mogelijk.

Internet en online is **gemakkelijk**: Het is veel eenvoudiger dan je denkt. Eén enkele klik en je bent in contact met de persoon of groep die je heeft uitgenodigd.

Afstand kan moeilijk zijn? Geen fysiek contact. En toch, wat voor tijd win ik niet om me te verplaatsen van A naar B of met hoeveel tegenzin moet ik plots niet 'vertrekken' van A naar B.

Online activiteiten GCL-Vlaanderen

1) Een laagdrempelige smaakmaker

GCL-vlaanderen biedt aan alle leden een online **ignatiaanse meditatie** van ongeveer een half uurtje aan om de **Goede Week** in gemeenschap te starten op **maandag 29 maart 2021 om 20.30u**. We hopen dat heel GCL-Vlaanderen hierop massaal online gaat. Een uniek moment om ons met de andere GCL-ers verbonden te voelen in de aanloop naar Pasen en de intieme beleving vol hoop en licht van de Goede Week op een verbonden manier te mogen beleven met anderen. We zien elkaar maar we kiezen ervoor om niet te 'delen' zodat ieder zich comfortabel kan voelen. **De link** (wellicht zoom) wordt jullie nog toegestuurd!

2) Tijdens deze vastenperiode begeleiden **vier GCL-ers een online groepje** dat zes weken na een via praatbox bijeenkomt. We delen samen onze ervaring en belevenissen vanuit de Ignatiaanse vastenretraite ignatiaans.bidden@jesuits.net. Met dit initiatief versterkt GCL – Vlaanderen de samenwerking met de Oude Abdij, Drongen en het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit, Amsterdam, voor het begeleiden van groepjes.

3) Vanaf Pasen starten **drie onthaalgroepjes**.

De online faciliteiten bieden ons de kans om mensen van over heel Vlaanderen kennis te laten maken met GCL. Zo maken we de wachlijst met geïnteresseerden aanzienlijk korter en kunnen we vrij snel inspelen op het diepe verlangen van mensen om hun geloof te delen en te verdiepen.

Nog andere geweldige online ervaringen

1. Een Europese ervaring zonder verplaatsing?



Vier onze GCL-feestdag 'Maria boodschap' **op 25 maart** met een **eucharistie!** Zoals we reeds in een vorige brief meldden is **Nikolaas Sintobin, s.j.**, de kerkelijk begeleider van het Europees coördinatieteam. Nikolaas zal ons voor de tweede maal (ook vorig jaar deed hij dit al) op 25 maart voorgaan in deze viering. De uitzending kun je volgen via facebook. Die start om 19.00 via zoom. Ook deze **link** wordt later nog gecommuniceerd.

2. Een Wereldervaring zonder verplaatsing?

Op **zaterdag 27 maart 2021 om 14.00u** (Rome tijd) vindt een internationale bezinning plaats via zoom. **De link** wordt later meegedeeld.

3. Een jongerenbijeenkomst voor de wereldgemeenschap zonder verplaatsing?

Een unieke ervaring met jongeren van alle continenten! De wereld GCL maakte vorig jaar voorzichtig plannen voor **een jongerenbijeenkomst in Loyola, juli 2021**, ter gelegenheid van het Jubileumjaar rond Ignatius. In 2021 is het immers vijfhonderd jaar geleden dat Ignatius van Loyola gewond werd door een kanonskogel in Pamplona. Honderd jaar later werden Ignatius en Xaverius heilig verklaard.

Omwille van Covid-19 vindt ook deze bijeenkomst online plaats **op 29 – 30 – 31 juli gedurende 3 uur per dag vlak na de middag (Rome tijd)**: een moment waarin de hele wereld de mogelijkheid heeft om 'overdag' aanwezig te zijn. Per nationale gemeenschap worden **3 deelnemers** toegelaten.

Engels zal de voertaal worden.

Leeftijd: 23 – 30 jaar (of eventueel iets hoger).

Wie graag wil deelnemen geeft zijn/haar naam door aan onze voorzitter: info@gclvlaanderen.be

"Embrace the world in an Ignatian way" is the motto we have chosen for the meeting. We want to offer young people the possibility of a journey that will help

them to know and embrace the wounds of today's world. We want to invite them, through encountering others, to listen to each other, to share, to make a personal and common journey that will allow them to find clues so that, moved by Ignatius' experience of conversion, they can see what they are called to, individually, as a community and globally. We will meet to give thanks, to celebrate and to strengthen young people's faith."



4. Online-sharing-groups.

Voor de bollebozen die niet genoeg krijgen van contacten over de hele wereld, kregen we ook volgende uitnodiging binnen!

"In December 2020 we launched a new round of online-sharing-groups with more than 50 new participants from nearly all the National Communities. Thank you for transmitting the invitation to your members.

*We are going to start **the third round** at Easter! So we kindly ask you to inform your members that they can register by March 21st 2021 at*

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejS_Ka87_9sL-psfa89yf8GTJ0HnfY5Ezkr1dwU1moEmVjGQ/viewform

Gebedsfiches

GCL-Vlaanderen wil graag een gemeenschappelijke terugblik doen op het reilen en zeilen van onze beweging. We hopen dat dit kan uitmonden in een vernieuwde blik die als fundament kan dienen voor een vernieuwde stuurgroep. In de eerste fase heeft de stuurgroep twee gebedsfiches voorbereid die jullie worden toegestuurd. We vragen jullie om samen met ons met deze fiches te bidden en te onderscheiden. Een samenvatting van de ideeën die gedeeld worden kunnen ons toegestuurd worden. De meter/peter van jullie GCL-groepje neemt hiervoor contact met jullie op.

De meeste GCL-groepjes die online bijeenkomen zijn er al mee aan de slag. Anderen wachten nog even tot ze weer fysiek kunnen bijeenkomen. We hopen op jullie mooie bijdrage en hulp.

Lidgeld

We begrijpen dat door de COVID-pandemie sommigen niet meer denken aan 'lidgeld' betalen (werkjaar 2020-2021). Toch moet GCL-Vlaanderen nog alle financiën voor de Wereld GCL en de Europese GCL nakomen. Weldra zijn weer fysieke bijeenkomsten mogelijk waarbij we graag voor vormingen, GCL-dag, Europese of wereldbijeenkomsten financiële tussenkomst bieden. Zo wordt door GCL-Vlaanderen ook de online bijeenkomst voor wereldjongeren betaald.

Storten (**35 euro**) kan op rekeningnummer: BE54 4466 6116 7197 van GCL-Vlaanderen.